

VERHAAL JAGERS



DE DAPPERE MARGRIET
Dijle terrassen



DE MOERASMONSTERS
Grote Markt

**DE VALSE KONING
VAN HEVERLEE**
College De Valk



DE BLOEDERIGE VLAG
Hooverplein,
bij de fontein



**DE BOOM VAN HET
GROOT VERDRIET**
Atrechtcollege
Naamsestraat



DE KOEISCHIETERS
Sint-Donatustoren
in stadspark

*Zes straffe verhalen in
het Leuvense stadscentrum*

Liefste



Wij hebben net op verhalen gejaagd in Leuven! Sommigen zijn waargebeurd, anderen zijn ontsprongen aan de fantasie van de inwoners van de stad. We moesten telkens ter plekke het bord zoeken en de verhaaljagers QR-code scannen om naar het verhaal te luisteren. En weet je wie de verhalen inspreken?! Burgemeester Mohamed Ridouani, Nicolas, Sien en Gloria van Ketnet, Lennaert Maes en radiomaker Tom De Cock!

Kortom, het was echt geweldig! Ik hoop dat je binnenkort ook opnieuw kan langskomen en dan gaan we samen op pad.



.....

.....

.....

.....

.....

*groeten vanuit
Leuven*

