

Stadsmagazine
van en over Leuven

lvn

APR 2026

‘Oude munten zijn mijn passie’

HUGO

De restauratie
van het **stadhuis**

Gras maaien
met **schapen**

Leuven Marathon
op 19 april



‘Ik reisde mijn leven lang de wereld rond’

Hugo Vanhoudt • 73 jaar • woont met zijn partner in Heverlee

‘Ik ben opgegroeid in Onze-Lieve-Vrouw-Tielt, in de jaren 1950-60. Veel was er niet te beleven. Als kind was ik al geboeid door wetenschap en geschiedenis. De boeken die ik daarover vond in de dorpsbibliotheek las ik telkens opnieuw.’

‘Later ben ik ingenieur chemie en een master bedrijfskunde gaan studeren aan de KU Leuven. Daarna ging ik aan de slag bij een groot internationaal chemiebedrijf. Ik trouwde en kreeg twee dochters. Voor mijn werk reisde ik de wereld rond – naar Amerika, India, Singapore, Zuid-Korea en China. Ik was vaak van huis, maar in mijn vrije tijd trok ik de bergen in of ging ik fietsen. Mount Fuji vergeet ik nooit: prachtig. Intussen ben ik al negen jaar met pensioen.’

‘Het leven bracht veel moois, maar ook zware momenten. Twee jaar geleden werd een van mijn dochters ernstig ziek. Het bleek huidkanker, en zeven maanden na de diagnose is ze gestorven. Dat verlies draag ik elke dag mee, voor altijd.’

‘Vandaag woon ik met mijn partner op 200 meter van Heverleebos. Dat bevalt ons enorm. We wandelen graag en zodra het weer het toelaat, trekken we het bos in.’

Elke maand zet LVN een inwoner van Leuven in de kijker. Wil je zelf ook eens op de cover van LVN staan of ken je een Leuvenaar met een interessant verhaal? Laat het ons weten via lvn@leuven.be.

In dit nummer



▲ **Een half jaar restauratie**
Dit gebeurde er al in het stadhuis

**Natuurvriendelijk
grasbeheer**
Maaien met schapen



Housing First Leuven
Van langdurig dakloos
naar een eigen thuis



Erfgoeddag
Comedian Roosje Pertz
duikt in het Stadsarchief

En ook

- 12** Nieuw:
eetcafé Hygge
- 13** Burenbemiddeling:
praten werkt
- 20** Leuven Marathon:
deze lopers zijn er
klaar voor
- 22** Disability Film
Festival



MAAND VAN DE MARKT

Gratis plezier en mooie prijzen

In april zorgen we voor extra sfeer op onze markten – dit jaar in alle kleuren van de regenboog.

Zondag 5 april strooit de paashaas met chocolade-eitjes op de markt in Heverlee. Een week later kunnen kinderen zich daar laten schminken of kiezen uit leuke plaktattoos. Woensdag 8 april tekent een karikaturist je in enkele minuten, op de markt

van Kessel-Lo. En heb je zin in een leuke foto van jou, vrienden of familie? Duik dan in de gratis fotobooth, op zaterdag 18 april op de markt in Leuven.

Bij elke aankoop op de markt kan je ook meedoen met een tombola. Je maakt kans op een geschenkmand met streekproducten of een van de twintig cadeaubonnen van € 50 bij Leuvense marktkramers.

📍 www.visitleuven.be/markten • 016 20 30 20



WONEN

Infosessie solidair verhuren

Voor veel mensen is het vandaag moeilijk om een betaalbare en goede woonplek te vinden.

Zeker mensen in kwetsbare situaties vallen vaak uit de boot. Jij kan hen helpen door (een stuk van) je woning solidair te verhuren. Je vraagt dan een huurprijs die lager ligt dan de marktprijs. Maar ook voor jou zijn er voordelen: je kan kiezen voor verschillende soorten van

ondersteuning. Zo krijg je bij bepaalde formules zekerheid over de huurinkomsten.

Meer weten? Tijdens de gratis infosessie op dinsdag 21 april zetten we de verschillende formules van solidair verhuren in de kijker. Ook op de website van de stad vind je meer informatie over de formules, voorwaarden en voordelen.

📍 di 21/04 • 19 – 21 uur • Paul Van Ostaijen-gebouw, Ruelensvest 127 • www.leuven.be/solidairverhuren • 016 27 49 90



VOOR JONGVOLWASSENEN

Klaar om alleen te gaan wonen?

Alleen gaan wonen is spannend en roept heel wat financiële vragen op. Welke vaste kosten komen er elke maand bij? Welke verzekeringen heb ik nodig? Hoe krijg ik beter zicht op al mijn uitgaven, zoals huur, vervoer, hobby's, eten en drinken?

Op 'Wakosta?!', een gratis budgetbeurs voor 18- tot 25-jarigen, krijg je duidelijke antwoorden. Schrijf je in met een groepje van drie tot acht personen. Samen ga je twee à drie uur aan de slag met een trainer. Je praat over thema's zoals wonen, energie, media en vrije tijd.

📍 di 21/04 – wo 13/05 • Henri Regastraat 11 • gratis • www.leuven.be/wakosta • 016 27 49 90



DIERENWELZIJN

Nieuwe hondenloopzones

Binnenkort krijgt Leuven een zestiende hondenloopzone, op het Groefplein in Leuven-centrum. Drie andere hondenloopzones zijn onlangs verhuisd:

- Een ruime hondenloopzone in Sint-Maartensdal, de hoek van de Mathias Van den Gheynlaan (Leuven-centrum, zie foto) vervangt de hondenloopstrook in het Kolveniershof. Inhuldiging op 20 april om 10 uur.
- Op de Philipssite (Heverlee) opent een hondenloopzone op een andere plaats, aan de Tivolistraat. Inhuldiging op 20 april om 12 uur.
- In het Bruulpark (Leuven-centrum) opent na de paasvakantie een hondenloopzone op een andere plaats, aan de kant van de Pereboomstraat.

In een hondenloopzone mag je hond vrij rondlopen, onder toezicht. Op alle andere plaatsen hou je je hond aan de leiband. Hondenpoep moet je overal zelf opruimen, ook in een hondenloopzone. Als je in Leuven met een viervoeter onderweg bent, moet je daarom altijd een hondenpoepzakje bij je hebben.

📍 www.leuven.be/hondenloopzones • 016 27 27 27



NIEUWE JOB OF OPLEIDING?

Ontdek je kansen op JOBOP

Donderdag 30 april strijkt JOBOP neer in Heverlee. Op die gratis beurs maak je kennis met vacatures en opleidingen in en rond Leuven – in onder meer de industrie, bouw, horeca, transport, logistiek, zorg, verkoop, administratie en onderwijs. Bij verschillende werkgevers kan je zelfs meteen solliciteren. Iets voor jou? Schrijf je in en ontdek je kansen.

📍 do 30/04 • 10 – 15 uur • VDAB, Interleuvenlaan 2, Heverlee • www.vdab.be/jobop-heverlee • 0800 30 700

GRATIS BLOEMZAAD

Bloemen doen zoemen

De stad deelt 3.000 zakjes bijvriendelijk bloemzaad uit. In elk zakje zit een kleurrijke mix van tien eenjarige soorten, zoals dille, blauwe korenbloem, klaproos, boekweit en gele ganzenbloem. Allemaal soorten waar bijen verzot op zijn.

Bijen zijn echte helden. Ze zorgen niet alleen voor honing, maar bestuiven ook gewassen en zorgen zo voor fruit en groenten.

Vanaf 20 april haal je gratis een zakje bloemzaad af in de bibliotheken, buurtcentra of het stadskantoor. Met één zakje tover je zo'n 40 vierkante meter om tot een bloemenweide.

📍 www.leuven.be/bloemzaad • 016 27 27 27





VALPREVENTIE

Tips om niet te vallen

Van 20 tot 26 april loopt de Week van de Valpreventie. Tijdens verschillende activiteiten leer je om het risico op vallen te verkleinen. Je ontdekt het volledige aanbod op onze website.

Zo kan je op maandag 20 april een kijkje nemen in het valvrije huis Casa Clementina. Daar zie je hoe kleine aanpassingen

📄 www.leuven.be/valpreventie • 016 27 43 20

helpen om veiliger thuis te (blijven) wonen. Schrijf je vooraf in of maak een afspraak voor een bezoek op een ander moment.

Op dinsdag 21 april start in Lokaal Dienstencentrum Remy een reeks van vijf groepssessies om veilig te leren bewegen. Een coach geeft oefeningen op maat en tips om vallen te voorkomen. Schrijf je vooraf in.

WELZIJN

Infobeurs dementie

Dementie raakt niet alleen de persoon zelf, maar ook de partner, familie, vrienden en burens. Zorg jij voor iemand met dementie? Ken je iemand die ermee leeft? Heb je zelf dementie? Of wil je er gewoon meer over weten? Kom dan op zaterdag 25 april naar de infobeurs met lezingen en infostanden.

Je ontdekt wat je kan doen om je geheugen gezond te houden. Je leert de organisaties kennen



die klaarstaan om mensen met dementie en hun omgeving te helpen. En mantelzorgers krijgen tips over hoe ze het best omgaan met dagelijkse uitdagingen.

📄 za 25/04 • 14 – 17 uur • Heilig Hart Ziekenhuis • gratis • www.leuven.be/dementie • 016 27 43 20

Veegacties

Van 14 april tot 16 juli krijgen heel wat Leuvense straten een grondige poetsbeurt. Daarvoor moeten geparkeerde auto's en fietsen even plaatsmaken. Op de website van de stad lees je wanneer jouw straat aan de beurt is. Je krijgt ook een brief in de bus, en enkele dagen op voorhand kondigen vlaggen en borden de schoonmaak aan.

📄 www.leuven.be/veegacties

Tegen racisme

In Leuven is geen plaats voor racisme. Help jij die boodschap mee uitdragen? Bestel gratis de affiche tegen racisme en hang ze aan je raam. Of haal ze op in het stadskantoor, De Nomade of de Bib Leuven.

📄 www.leuven.be/racisme

Sluitingsdagen

Op zondag 5 april (Pasen), maandag 6 april (paasmaandag), maandag 27 april (personeelsdag) en vrijdag 1 mei (Dag van de Arbeid) zijn de stadsdiensten, bibliotheken, het OCMW en het zwembad van Kessel-Lo gesloten. Op maandag 6 april gaat de markt in Wijgmaal niet door.

📄 www.leuven.be/sluiting

Gezocht: loopbuddy's

Dankzij buddy's kunnen blinde of slechtziende mensen toch veilig wandelen of lopen. Wil jij op regelmatige basis wandelen of lopen met iemand die slechtziend is? Of ben je zelf op zoek naar een buddy? Meld je dan aan via de website.

📄 www.runningblindbelgie.be

Restauratie stadhuis

Meesterwerk in uitvoering



De restauratie van het stadhuis is precies een half jaar bezig. Achter de werfpanelen zijn heel wat mensen dagelijks in de weer. Dit is wat er al gebeurde.

Het stadhuis zit tjokvol kunstwerken en andere waardevolle voorwerpen. Die willen we tijdens de werken zo goed mogelijk beschermen tegen vuil, stof en trillingen. Denk maar aan de salons op de benedenverdieping. Of de 880 beelden op zolder. Ze zijn één voor één gereinigd, verstevigd, ingepakt en verhuisd naar een veilige opslagplaats. En ook de – soms enorme – schilderijen in de kabinetten en gemeenteraadszaal hebben we weggehaald.

Bijzondere vondst

In de binnentuin van het stadhuis hebben we graafwerken uitgevoerd. Die dienden om de plaatsing van zes regenwaterputten voor te bereiden. Maar we hebben ook een interessante archeologische vondst gedaan: delen van een natuurstenen woning uit de 12e of 13e eeuw. Best bijzonder als je weet dat de meeste Leuvense huizen toen nog van hout werden gemaakt.

Intussen zijn de resten opnieuw toegedekt en staat er een enorme bouwkraan in de binnentuin. Die is in stukken met een andere kraan over het dak van het stadhuis getild: spectaculair!

Hoger en dieper

Het vroegere politiekantoor wordt de nieuwe toegang tot het stadhuis. Alleen de voorgevel blijft staan. De drie andere gevels hebben we voorzichtig ontmanteld: de natuursteen zullen we later hergebruiken voor de nieuwe gevels. Ook de buitentrap hebben we weggenomen. Van de blauwe steen maken we later paden in de binnentuin. Binnenin hebben we alle verlichting, verwarmingstoestellen, tussenmuren en vloerbekleding verwijderd. En we zijn begonnen aan ingewikkelde stabiliteitswerken. Die zijn nodig, want het toekomstige onthaalgebouw wordt hoger én dieper. Bovenop bouwen we twee extra, achthoekige verdiepingen. En in de kelder maken we ruimte voor lockers en toiletten.

Lees verder op de volgende pagina ►



Dit enorme schilderij in de **gemeenteraadszaal** haalden we voorzichtig van de muur en uit de houten lijst. Daarna rolden we het op om door de deuren te kunnen, en om plaats te besparen bij de opslag. Alle schilderijen – meer dan 30! – worden gerestaureerd en behandeld tegen slijtage. Vanaf 2029 kan je ze opnieuw bewonderen.

▲ De drie **salons** op de benedenverdieping waren al gerestaureerd. Om ze te beschermen, pakten we ze helemaal in: meubels, kroonluchters, schilderijen, deuren en ramen.

▼ In de **binnentuin** vonden archeologen resten van een huis uit de 12e of 13e eeuw. Het was eigendom van een invloedrijke familie en werd in de 15e eeuw deels afgebroken om plaats te maken voor het stadhuis. Alle vondsten werden gedetailleerd beschreven en gefotografeerd en vervolgens opnieuw toegedekt met aarde. Zo blijven ze veilig bewaard. En de zes geplande regenwaterputten? Die komen er niet. Ze worden vervangen door één grote regenwaterbuis die netjes tussen de overblijfselen past.



▲ Vroeger ging je door deze deur van het **politiekantoor** om bijvoorbeeld aangifte te doen van een verloren portefeuille of gestolen fiets. Vanaf 2029 wordt dit de ingang van het stadhuis. Het interieur zal er dan helemaal anders uitzien. We nemen alle binnenmuren weg en maken een grote ontvangstruimte met een centrale trap en lift. Die brengen iedereen makkelijk naar alle andere zalen en verdiepingen.





Op de **zolder** van het stadhuis lagen 880 beelden: ►
 originele 15e-eeuwse sokkels van de gevel en
 gipsmodellen van de 19e-eeuwse gevelbeelden.
 Eerst kregen ze een poetsbeurt, daarna werden
 ze behandeld met speciale producten om de
 steen te versterken. En dan haalden we ze het
 stadhuis uit, door een gat in de zoldervloer waarin
 we later een lift installeren. Na de restauratie
 keren de meeste beelden terug naar de zolder.
 Die zal je dan ook kunnen bezoeken.



▲ Op 22 en 23 februari hees een enorme kraan de
 onderdelen voor een bouwkraan **over het dak**
 van het stadhuis. Een delicaat werkje, want het kan
 al eens stevig waaien op de Grote Markt. De
 bouwkraan staat intussen veilig in de binnentuin.
 We zullen ze gebruiken voor dak- en ruwbouw-
 werken en om stellingen en bouwmaterialen aan
 te voeren.

Wat doen we de komende maanden?

- We bouwen de achter- en zijgevels van het voormalige politiekantoor opnieuw op.
- We breken het pleintje aan de Boekhandelstraat op en leggen er een ondergronds BEO-veld. BEO staat voor boorgat-energie-opslag. Het is een natuurlijke batterij voor warmte. In de zomer slaan we warmte op in de grond. In de winter halen we ze uit de bodem om het gebouw te verwarmen.
- We werken eerst aan de daken en de gevels langs de Naamsestraat en dan aan de Grote Markt.
- We doen ruwbouwwerken in het stadhuis. We onderzoeken de houten draagconstructies en restaureren ze waar nodig. En we herstellen de muren en vloeren in baksteen en beton.



Waarom we kiezen voor ecologisch begrazen

Maaien met ooien

Steeds vaker kiest de stad voor schapen in plaats van maaimachines om graslanden te onderhouden. Dit jaar grazen de wollige viervoeters al op vijf plaatsen. Een mooi beeld én een boost voor planten en insecten.

De kudde graast afwisselend aan het kloosterdomein De Jacht, de Kesselberg en de abdijen van Keizersberg, Park en Vlierbeek. Zo krijgen kruidachtige planten meer kansen om te groeien en om bloemen en zaden te vormen. Grassen zijn vaak dominant: ze groeien snel en hoog, en nemen daardoor zonlicht weg van kruidachtige planten. Een grasmaaier maait alles even kort. Maar schapen grazen selectiever: ze eten vooral grassen en laten veel bloeiende planten staan. Zo kunnen bloemen beter bloeien.

Schapen eten vooral grassen en laten kruidachtige planten groeien

En dat is dan weer goed nieuws voor insecten zoals kevers, bijen en sprinkhanen. Zij vinden nectar in de bloemen en beschutting in de hogere begroeiing. Schapen gaan bovendien trager te werk dan een maaimachine. Zo krijgen insecten de tijd om weg te vliegen.

Nog een voordeel: schapen zijn licht. Maaimachines kunnen de bodem samendrukken. Daardoor komt er minder lucht in de grond, en dat is niet goed voor planten en bomen.

En de grazers helpen de natuur nog op andere manieren. De keuteltjes zijn voeding voor de planten. En in hun vacht blijven heel wat zaden zitten. Die vallen er weer uit op andere plekken en verspreiden zich zo. Gevolg: meer variatie in de beplanting.

Meer paars, minder groen

Op sommige plekken helpen schapen zelfs om waardevolle planten en insecten te beschermen. Deze maand grazen ze op de Kesselberg. Daar leeft de bedreigde veldkrekkel en groeit zeldzame heide. Wanneer er voldoende gras is, laten de schapen de paarse struikjes meestal staan en eten ze vooral het gras ertussen weg. Zo krijgen de heide en de veldkrekkel meer ruimte en zonlicht.

Kort bezoekje

Na enkele weken verplaatst de herder de schapen naar een andere weide. Jammer voor wie gehecht was aan de gezellige dieren in de buurt, maar wel nodig. Blijven ze te lang op dezelfde weide, dan wordt het gras te kort en kunnen ook kwetsbare kruidachtige planten beschadigd raken.

Schapenboertjes

Schapen hebben nog meer troeven tegenover grasmaaiers. Het gezellige geblaat is natuurlijk fijner dan het gebrom van een machine. En schapen gebruiken geen brandstof en stoten bijna geen schadelijke gassen uit. Dat maakt begrazing een milieuvriendelijke manier van maaien – al laten ze natuurlijk af en toe wel een boertje of windje.

Ze bereiken bovendien plekken waar machines moeilijk kunnen werken, zoals steile hellingen of natte weides. Eind deze maand grazen ze bijvoorbeeld in de zompige abtstuin van de Abdij van Vlierbeek. Daar zakken de zware machines gewoon de grond in.

Bèèèkes!

Soms maken inwoners zich zorgen om de schapen, maar dat is niet nodig. Ze hebben altijd genoeg gras. Je mag ze niet bijvoederen, want daar kunnen ze heel ziek van worden. En er zijn voldoende waterbakken en schuilplaatsen op de weides van de stad. Maar schapen gebruiken het liefst natuurlijke beschutting, zoals struiken en bomen – zelfs bij hitte of regen. Een schuilstal vinden ze meestal maar bèèèh!

📧 groendienst@leuven.be •
016 27 27 27



de nieuwkomer
HYGGE

Uitbaters: Batu Bacak en Büşra Turna

Open sinds: Februari

Adres: Naamsestraat 55

Elke maand zet LVN een nieuwe Leuvense handelaar of horecazaak in de kijker. Zelf plannen voor een zaak? De stad helpt je op weg. Meer info: www.leuven.be/starter

**‘Smørrebrød en andere
Deense gerechten’**

Batu: ‘Ik ben opgegroeid in Denemarken. Vorig jaar ben ik voor de liefde naar Leuven verhuisd. Mijn vrouw en ik baten nu samen dit eetcafé uit. De meeste gerechten op onze kaart zijn Deens, hoe kon het ook anders! Zoals ons smørrebrød – letterlijk ‘boterbrood’. Je start met een snede roggebrood die je opbouwt in laagjes. Mijn favoriet? Die met rosbrief, salade, truffelmayonaise, krokante ajuintjes, granaatappelpitten en dille. Wie zin heeft in iets zoets moet zeker onze Deense kaneelkoeken proeven. Maar ook de koffies vliegen de deur uit! Eén ding is me al snel duidelijk geworden: Leuvenaars zijn echte koffieliefhebbers.’

Büşra: ‘Hygge is Deens voor gezelligheid, geborgenheid en eenvoudig geluk. Dat gevoel willen we hier elke dag creëren. We vinden Leuven een fantastische stad. In onze zaak komen studenten, gezinnen en buurtbewoners samen – een fijne mix die voor veel leven zorgt. En als mensen terugkomen, maakt ons dat oprecht gelukkig.’

Hoe werkt het?

Burenbemiddeling

De meeste burenen kunnen goed met elkaar opschieten. Maar soms gaat het mis en leiden kleine ergernissen tot burenruzies. Dan kan je burenbemiddeling aanvragen bij de stad. Die is gratis en vertrouwelijk.



Oorzaken

De grootste oorzaak van burenconflicten is geluidsoverlast. Ook huisdieren – vooral honden en hanen – zorgen soms voor wrevel. Maar het kan evengoed gaan over pesten, hinder bij verbouwingen, vochtproblemen of parkeerhinder. In de zomer ervaren meer burenen geurhinder, door afval dat blijft staan. Of ze storen zich aan een haag of boom die alle zonlicht wegneemt. En in de winter zorgt rook van bijvoorbeeld een open haard soms voor klachten.

Zelf proberen

Het is een goed idee om eerst zelf je buur aan te spreken over de hinder. De bemiddelaars kunnen je daar tips voor geven. Wacht er niet te lang mee, en doe het rustig, redelijk en vriendelijk.

Lukt het niet om zelf met je buur te praten? Dan helpen we je verder. We sturen een brief naar je buur om bemiddeling voor te stellen. Is de reactie positief, dan duiden we twee bemiddelaars aan. Die komen bij jou en je buur apart op huisbezoek. Je krijgt de kans om je verhaal te doen, en de bemiddelaars leggen uit hoe een bemiddelingsgesprek verloopt.

Bemiddelingsgesprek

Na de aparte gesprekken volgt het eigenlijke bemiddelingsgesprek. Op neutraal terrein, en met de hulp van de bemiddelaars. Die luisteren, stellen vragen, vatten samen en proberen een sfeer te scheppen waarin je samen met je buur op zoek kan gaan naar een oplossing.

Vinden jullie een oplossing, dan helpen de bemiddelaars bij het maken van concrete afspraken om die te realiseren. Raakt het conflict niet opgelost? Dan krijg je informatie over mogelijke vervolgstappen, zoals juridisch advies of een procedure bij het vredegerecht.

Vrijwillig

Je deelname aan burenbemiddeling is vrijwillig. Je kan op elk moment stoppen.

Soms is burenbemiddeling niet mogelijk: als de situatie niet veilig is voor de bemiddelaar, als de burenen familie zijn van elkaar of als ze een ongelijke machtsverhouding hebben – bijvoorbeeld huurder en verhuurder. Loopt er al een andere procedure, bijvoorbeeld bij het vredegerecht? Dan kan bemiddeling alleen als je die procedure stopzet.

① www.leuven.be/buren • 0499 67 06 15

Ben jij iemand die rustig blijft wanneer emoties oplopen en die goed kan luisteren? De stad zoekt nog vrijwillige burenbemiddelaars. We bieden een opleiding en vergoeden je onkosten. Je vindt meer info op de website van de stad.

Housing First helpt langdurig daklozen aan een eigen woning

‘Eerst een dak boven het hoofd, dan al de rest’



Hilde Beckers

- Voorzitter van De Valkerij, een burgercoöperatie die woonoplossingen biedt voor mensen in kwetsbare situaties.
- De Valkerij bouwde drie woningen voor het Housing First-project in Leuven, dat dakloosheid aanpakt.
- Werkt met de steun van Provincie Vlaams-Brabant en de Koning Boudewijnstichting.

Maarten Vandenbenden

- Werkt voor CAW Oost-Brabant. Daar kunnen mensen in kwetsbare situaties terecht met vragen en soms voor crisisopvang.
- Coördineert het Housing First-project in Leuven.

Vier Leuvenaars die al jaren dakloos waren, vonden een thuis in de Galgebergstraat. De Valkerij bouwde er drie woningen, Housing First Leuven begeleidt de bewoners bij hun nieuwe start. 'Een woning biedt rust en stabiliteit. Pas daarna kunnen mensen werken aan andere problemen.'

Maarten Vandenbenden: 'Wie dakloos is, kampt vaak met verslavingen of psychische problemen. In de klassieke hulpverlening moet je eerst een heel traject doorlopen – therapie, opvang, begeleid wonen – en pas op het einde komt een eigen woning. Housing First draait dat om. Wonen komt op de eerste plaats. Dat geeft rust en stabiliteit. Pas daarna kunnen bewoners werken aan andere problemen.'

'Bij een telling in 2020 bleek dat er in Leuven 466 dak- of thuisloze volwassenen waren, van wie er 62 al meerdere jaren geen dak boven hun hoofd hadden. De stad besloot om dat probleem aan te pakken. Samen met enkele sociale partners ontstond zo Housing First Leuven. Intussen hebben we twaalf woningen in Leuven. Dankzij De Valkerij kwamen er daar in maart drie bij.'

Drie huisjes

Hilde Beckers: 'De Valkerij is een burgercoöperatie, een groep gewone mensen die geld en ideeën investeren in projecten. Onze bedoeling is om mensen in kwetsbare situaties woonoplossingen te bieden. Eerst hielpen we sociale organisaties die in huisvesting voorzien: we zorgden ervoor dat ze ruimte hadden voor hun werking. Nu hebben we voor het eerst zelf woningen voor mensen in kwetsbare situaties gebouwd. Onze werking draait volledig op vrijwilligers. We hebben dus niet de bedoeling om winst te maken, wel om maatschappelijke problemen te helpen oplossen.'

'Voor onze eerste woningen stelde de stad grond ter beschikking in de Galgebergstraat in Leuven-centrum. Wij bouwden er drie huisjes (foto):

twee voor één persoon en één iets groter huisje voor twee personen. We verhuren aan sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal, die op haar beurt verhuurt aan langdurig daklozen.'

Aanpakken

Maarten: 'We brengen alle Leuvense organisaties samen die werken met daklozen. Met elkaar bekijken we voor wie Housing First het meest geschikt is. Want de overstap naar een woning is niet altijd gemakkelijk. Leven op straat draait rond overleven: eten, drinken en een slaapplek vinden. Dat is hard, maar geeft wel structuur. Als die dagelijkse strijd wegvalt, vraagt dat aanpassing. Tegelijk ontstaat er ruimte om onderliggende problemen aan te pakken. Zoals verslaving, psychische problemen of lichamelijke klachten.'

Niet betuttelen

'Wij staan de bewoners bij, maar we betuttelen ze niet. We vragen minstens één keer per week contact. Voor sommigen is dat vaker nodig, voor anderen volstaat een telefoontje of mail. De bewoners houden zelf de regie. Het is hun woning. We verwachten ook niet dat de bewoners verhuizen naar een andere woning als ze er klaar voor zijn. Wel dat ze geen overlast veroorzaken, contact houden en hun huur betalen. Zolang ze niet aan het werk zijn, krijgen ze een leefloon of een vervangingsinkomen.'

Hilde: 'Met het project '10X1' wil De Valkerij in Leuven in tien jaar tijd tien dakloze mensen aan een thuis helpen. Intussen kijken we uit naar ons volgende project: enkele woningen voor jongvolwassenen in Wilsele.'

'Het duurt even voor je went aan veiligheid'

Erwin (50) leefde twee jaar en negen maanden op straat in Leuven. Dankzij Housing First geraakte hij aan een woning.

'Ik werd dakloos door een opeenstapeling van problemen. Op straat werden die alleen maar groter: alcohol, cocaïne ... Ik ben verschillende keren opgenomen voor een ontwenningsskuur. Maar na drie of zes weken stond ik opnieuw buiten. Dan moest ik weer elke dag op zoek naar een slaapplek. Er was geen rust om mijn onderliggende psychische problemen aan te pakken.'

Housing First doorbrak die vicieuze cirkel. 'Ik kreeg een woning aangeboden. Op 1 november 2023 trok ik in een appartementje op de achtste verdieping, met uitzicht over Leuven. Dat gaf me tijd en rust om aan mijn problemen te werken en mijn administratie in orde te brengen. Mijn uitkering ging niet langer naar drugs, maar naar de huur.'

'De eerste zes maanden voelde ik me opgesloten. Ik moest wég uit die vier muren en trok drie, vier keer per dag de stad in. Ik sliep ook met één oog open, zoals op straat. Het duurt even voor je went aan veiligheid. Nu ben ik liever thuis dan buiten.'

① Housing First:
www.leuven.be/housing-first •
016 27 26 77
De Valkerij: www.cvvalkerij.be

‘Russische muntjes in het Groot Begijnhof’

‘Als kind ging ik van deur tot deur nieuwjaar zingen. De centen die we kregen, sorteerde ik netjes op jaartal en soort. Zonder dat ik het besepte, was dat het begin van mijn verzameling.’

‘Jaren later werden op een perceel van mijn schoonvader in Holsbeek 98 zilveren munten gevonden uit de tijd van Filips de Schone en Karel V – meer dan vierhonderd jaar oud. Hetzelfde jaar onderzochten we met een metaaldetector grond uit het Groot Begijnhof. We deden er tientallen vondsten: van middeleeuwse munten tot Russische roebels en kopeken uit de Eerste Wereldoorlog.’

‘Ik was verkocht. Ik ging me verdiepen in geschiedenis, bezocht muntveilingen en beurzen, sloot me aan bij genootschappen, en schreef artikels en boeken. Mijn passie voor kennis én voor de collectie bleef groeien. Vandaag hebben een Amerikaanse vriend en ik tienduizenden munten en medailles in onze verzameling.’

‘Vorig jaar kreeg ik het aanbod om het oudste veilinghuis van historische munten, medailles en bankbiljetten op het Europese vasteland over te nemen – in Barcelona is dat. Zot op mijn leeftijd, maar ik kon zo’n uitdaging niet laten liggen. Als nieuwe eigenaar vlieg ik voortaan regelmatig naar Spanje. Ik vind het fantastisch.’



KUNSTRROUTE

Welkom in 37 ateliers

Op zondag 26 april, vrijdag 1 mei en zondag 3 mei kan je 37 kunstateliers in en rond Leuven bezoeken. Van schilderijen en beelden tot keramiek en straat art: de kunstenaars tonen hun werk en vertellen hoe het tot stand komt.

De kunstroute is gratis, en je hoeft niet te reserveren: kom gewoon langs tussen 11 en 18 uur. Het routeplannetje is verkrijgbaar bij alle deelnemers, heel wat Leuvense handelaars en bij Visit Leuven (Jozef Vounckplein 2).

🕒 zo 26/04, vr 01/05 en zo 03/05 • 11 – 18 uur • gratis • www.kunstroute-leuven.be



VLAANDEREN WANDELT

15 wandelingen op 1 dag!

Op zondag 26 april organiseert Wandelclub WSP vijftien wandelingen in en rond Leuven. De bewegwijzerde routes zijn 3 tot 50 kilometer lang en brengen je onder andere naar de Abdij van Park, Heverleebos, het stadhuis en de Vaartkom. Onderweg zijn er muziek, animatie, bevoorrading en rustpunten. Kinderen kunnen meedoen met een zoektocht.

Omdat WSP zijn 50e verjaardag viert, trakteert de wandelclub op 20 gratis duotickets voor Vlaanderen Wandelt. Waag je kans vóór 17 april op www.leuven.be/win.

🕒 zo 26/04 • 7 – 15 uur • start en finish: Brabantthal • schrijf je op voorhand of ter plaatse in • www.wsp.be/vlaanderen-wandelt-2026



HAL 5

Zingen, shoppen, dansen en feesten

Bij Hal 5 valt altijd iets te beleven, ook in april. Het hele programma vind je op hun website, wij tippen alvast deze activiteiten:

Hal 5 zingt! • do 09/04 • 20 – 21 uur • vrije bijdrage
Samen met anderen de longen uit je lijf zingen, onder begeleiding van een zanger en live-muzikant, met zangboekje.

Camping Flamingo • zo 12/04 • 12 – 18 uur • vrije toegang
Tweedehands- en makersmarkt, met onder andere planten, vinylplaten, juwelen en meubels.

Open Dansvloer • wo 15/04 • 20 – 21 uur • € 10
Eerst een begeleide opwarming, daarna vrij en vrolijk bewegen op muziek.

Lentefeest • zo 26/04 • vanaf 10 uur • vrije toegang
Een hele dag lekkers en fijne activiteiten, zoals een brunch, yoga, karaoke, grime, circus en klimmen.

📍 Locomotievenstraat, Kessel-Lo • www.hal5.be

POLYFONE MUZIEK

Passie van de Stemmen

Van 24 april tot 2 mei vindt het festival 'Passie van de Stemmen' plaats. Tijdens vijf concerten geniet je van meerstemmige muziek uit de middeleeuwen en de renaissance.

Uit het 'Chansonier Cordiforme de Jean de Montchenu', bijvoorbeeld: een uniek liedboekje in de vorm van een hart en met een roodfluwelen kaft. Binnenin staan 43 chansons van onder anderen Binchois, Du Fay en Ockeghem.



Ensemble Leones zingt en speelt ze tijdens 'Straight from the Heart' op donderdag 30 april. De dag ervoor speelt het ensemble Phaedrus muziek zoals die in de 16e eeuw aan het hof van Margaretha van Oostenrijk weerklonken heeft.

📍 www.30cc.be • 016 27 40 00

Buitenspeeldag

Zin om buiten te spelen? Kom dan op 22 april van 13 tot 17 uur naar de tuin van M Leuven of het Hoover- en Ladeuzeplein. Onder andere een speleobox, een hoge glijbaan, een omgekeerde escaperoom en een tienerzone staan voor je klaar. Voor 3 tot 14 jaar, en allemaal gratis.

📍 www.leuven.be/buitenspeeldag

Paasfeesten

Van 3 tot 5 april kan je genieten van (inter)nationale folklore met dansers, muzikanten en vendelzwaaiers. Het hoogtepunt is zaterdag 4 april: om 13.30 uur vertrekt een stoet door de binnenstad. En vanaf 15 uur zijn er optredens en een paaseierenworp op het Ladeuzeplein.

📍 www.leuven.be/paasfeesten

Orgelmarathon voor vrede

Op 25 april kan je in de Sint-Michielskerk naar 'Echo for Peace'. Tussen 12 uur en middernacht loop je vrij in en uit. Geniet van prachtige koorzangen, orgelmuziek en dans, of kom luisteren naar pleidooien voor vrede.

📍 www.contiusfoundation.org

Kunst uit Gaza

Van 18 tot 29 april kan je in de kapel van de Romaanse Poort naar een gratis expo over Arabische kalligrafie en schilderkunst. De werken zijn van Ismail Matar en Hamada Elkept, twee kunstenaars uit Gaza.

📍 www.palestinamuseum.be

Surf voor meer activiteiten naar www.uitinleuven.be.



A woman with blonde hair, wearing a black sweater and light blue jeans, stands in a library aisle. She is smiling and looking towards the camera. The aisle is lined with tall metal bookshelves filled with books. The lighting is bright, coming from overhead fixtures.

Erfgoeddag: hilariteit in het Stadsarchief

**‘Mensen deden
vroeger even zotte
dingen als wij nu’**

Erfgoeddag staat dit jaar in het teken van humor. Overall in de stad zijn er zondag 27 april speelse activiteiten die ons cultureel erfgoed in de kijker zetten. In het Stadsarchief bijvoorbeeld, waar de Leuvense stand-upcomedian Roosje Pertz haar licht laat schijnen op enkele bijzondere stukken.

‘Comedy is voor mij een soort onweerstaanbare drang. Al in mijn kinderjaren zeiden ze me: je moet daar iets mee doen. Maar uiteindelijk heeft het tot mijn 35e geduurd – in 2017 was dat. Ik heb toen een hersenvliesontsteking gehad. Best een ingrijpende gebeurtenis. Ik zat ook lang thuis, en dan begin je na te denken: heb ik nu wel alles wat ik wou? Ik was gesetteld, ik had twee kleine kinderen, maar er ontbrak duidelijk één ding: ik had nooit iets gedaan met die comedy.’

‘In het Rock Café op de Oude Markt hebben ze elke eerste maandag van de maand een *open mic*, zei het internet. Iedereen mag daar zijn kans wagen. Toen ik wat beter was, heb ik dat effectief gedaan. En nu, acht jaar later, ben ik op tournee met mijn zaalshow ‘Goedgezind en flink’.’

Goeie dingen

‘Een tijdje geleden heeft de Erfgoedcel van de stad contact met me opgenomen: of ik iets wilde doen voor Erfgoeddag? Ik weet niet goed hoe ze bij mij waren terechtgekomen. Misschien hadden ze een voorstelling van me gezien? In ieder geval: ik was vereerd. Ik vind het fantastisch een Leuvenaar te zijn. Ik woon in het centrum, ik werk als ICT-coördinator op het Lemmens-instituut, ik heb hier mijn man ontmoet, mijn kinderen groeien hier op ... Veel van de goeie dingen in mijn leven hebben met Leuven te maken. Fijn dus, dat ik nu iets kan betekenen voor de stad.’

Billenkletsers

‘Concreet ga ik op Erfgoeddag twee keer een halfuurtje mijn

ding doen in het Stadsarchief. De mensen van het archief hebben materiaal geselecteerd waar een geestig verhaal rond te vertellen is: politieke affiches, gecertificeerde verslagen van vergaderingen, ambtelijke stukken ... Blij dat ik niet moet kiezen, want ik zou niet weten waar te beginnen. Bij die stukken geef ik dan de historische uitleg, maar ook mijn persoonlijke kijk. Er valt veel over te vertellen. Wat wij nu om te lachen vinden, was dat ook bedoeld als grap? En zijn billenkletsers van vroeger nog altijd geestig, of net niet? Ik ga ook proberen om een link te leggen met onze wereld nu.’

‘We hebben vaak het idee dat mensen vroeger heel serieus waren, maar die deden even zotte dingen als wij. En er zaten echt creatieve mensen in de administratie. Ik heb bijvoorbeeld een ambtelijk stuk gezien waarin hier en daar een woord onderstreept was. Op

het eerste gezicht gewoon een officieel document, maar als je de onderstreepte woorden achter elkaar zet, krijg je een zin: ‘alles gaat om zeep’. Niet de meest optimistische gedachte misschien, maar wie denkt er nu aan om zo’n boodschap in een ambtelijk stuk te verbergen? En waarom doe je dat?’

Straatfotografie

‘Enfin, de bedoeling is dat je in dat halfuur in het archief eens goed kan lachen, maar ook dat je iets opsteekt. En dat je weggaat met een goed gevoel.’

‘Het was overigens niet mijn eerste keer in het Stadsarchief. Ze hebben daar van elke straat een doos met historische foto’s. Toen wij pas ons huis gekocht hadden, zijn we de foto’s van onze buurt gaan checken. Erg interessant. Als je in Leuven woont, moet je zeker eens het doosje van jouw straat gaan bekijken.’

Goeike!

Ieder jaar op Erfgoeddag focussen we op ons cultureel erfgoed: kunst, archiefstukken, gebouwen, muziek, tradities ... – alle tastbare en ontastbare dingen die we van vorige generaties geërfd hebben en willen doorgeven aan de volgende generaties. Dit jaar is het thema humor.

Op zondag 26 april kan je op tien locaties in de stad activiteiten meemaken die erfgoed in de kijker zetten, maar waar de lach nooit ver weg is: een geestig parcours door de Universiteitsbibliotheek, een lezing over de geheimen van een geslaagde mop, comedy in het Stadsarchief, en nog veel meer. Alle activiteiten zijn gratis, maar voor sommige is inschrijven nodig.

📍 zo 26/04 • 10 – 18 uur • www.leuven.be/erfgoeddag • 016 27 41 78

Leuven Marathon

Straffe lopers!

Zondag 19 april is dé hoogdag voor lopers. Aan de Leuven Marathon doen meer dan 16.000 deelnemers mee, onder wie zo'n 4.000 Leuvenaars. Julien, Thomas en Kim verschijnen aan de start van de halve marathon.



Supporteren

Kom jij de vele lopers aanmoedigen? Dat kan langs het parcours of in de fanzone op de Philipssite. Iedereen start en finisht aan de Parkpoort. Om 9 uur starten de marathon en de 10 kilometer, om 14.15 uur start de halve marathon.

‘Ik loop op blind vertrouwen’

Julien Benaouda: ‘Ik ga één keer per week lopen met een gezellig groepje. Door mijn zittende job heb ik nood aan beweging en frisse lucht. We zijn met drie slechtzziende mensen en we lopen elk met een buddy. Die moet kijken voor twee. We houden samen een grote elastiek vast, zodat ik bijvoorbeeld voel wanneer hij een bocht maakt of afremt. Ik ben al blind sinds mijn geboorte, dus ik vertrouw al heel mijn leven op andere mensen. Je moet die stap zetten, anders zit je thuis en doe je niets. Ik loop op blind vertrouwen, zeg ik wel eens.’

‘Ik heb al meegedaan aan de Eindejaarscorrida en de 10 kilometer op het EK running vorig jaar. Tijdens dat soort wedstrijden zonder auto's en fietsers loop ik echt op mijn gemak. Ik geniet van het parcours: parken, straten en pleinen, telkens met een andere sfeer en ondergrond. En de geuren: bomen in een park, frietjes aan de frituur, mensen die thuis koken ... Er gebeurt zo veel onderweg dat je 10 kilometer hebt gelopen voor je het beseft. Dankzij de vele supporters kan ik ook altijd net iets sneller lopen.’

‘Dit jaar ga ik voor de halve marathon. Dat wordt lastig, want het is mijn eerste. Finishen zou heel mooi zijn. En mijn buddy? Die móét het ook volhouden, anders trek ik hem mee (*lacht!*)’



◀ ‘Een overwinning op mijn ziekte’

Thomas Jansen: ‘Ik ben al dertien jaar een fervente loper. Toen mijn kinderen klein waren, heb ik een tijdje minder getraind, maar sinds vorig jaar ben ik weer volop bezig. Ik heb toen de halve marathon gelopen op het EK running. Dat was heel plezant: er hing een fijne sfeer en de vele aanmoedigingen duwden mij vooruit.’

‘In oktober heb ik mij ingeschreven voor de Leuven Marathon. Maar enkele dagen later kreeg ik te horen dat ik teelbalkanker had. Ik ging meteen onder het mes en mocht zes weken niet lopen. Daarna volgden twee chemosessies – gelukkig niet de zwaarste. Ik ben nog altijd vermoeid, maar ik kan wel weer trainen. Lopen geeft mij mentale energie.’

‘Ik kijk niet naar mijn tijd of hartslag: ik loop puur op het gevoel en geniet van het moment. Dat ga ik ook doen tijdens de Leuven Marathon. Grote doelen heb ik niet. De halve marathon uitlopen – én een goede scan krijgen – dat zou echt een overwinning zijn.’

‘In één jaar de marathons van Leuven én New York gelopen’ ▶

Kim Geypen: ‘Ik loop al sinds mijn zesde en doe al mijn hele leven mee aan wedstrijden. Na de geboortes van mijn kinderen was ik telkens snel weer in vorm. Maar als mama van drie tijd vinden om te trainen? Dat is niet altijd simpel. Gelukkig is lopen makkelijk: gewoon je loopschoenen aan en vertrekken. Vaak train ik tijdens de hobby’s van de kinderen. De twee oudsten, van 9 en 11, zijn nu ook gebeten door atletiek. Ik ben superfier!’

‘Ik heb al zes marathons gelopen. Eind 2024 liep ik zo’n goeie tijd op de marathon van Valencia dat ik geselecteerd werd voor mijn allereerste EK. In mijn eigen stad nog wel! Het parcours passeerde op vijftig meter van mijn deur, en heel Egenhoven stond buiten. Echt genieten! In het najaar mocht ik ook naar het WK marathon voor masters in New York. Zo’n kans krijg je geen twee keer.’

‘2025 was een heel goed jaar, maar wel intensief. Dit jaar doe ik het rustiger aan. Ik train nog maar 4 à 5 keer per week. En op de Leuven Marathon loop ik niet de hele, maar de halve marathon. Natuurlijk ga ik voor een goeie tijd, maar ik leg de lat niet té hoog. Ik ben 41 en superblij met alles wat ik bereikt heb. Nu mogen m’n kinderen het gaan doen (*lacht*)!’



Verkeersmaatregelen

De Leuven Marathon heeft gevolgen voor het verkeer. Op het volledige parcours geldt een parkeerverbod en we sluiten het parcours af voor alle verkeer. Je vindt meer informatie op de website.

📍 www.leuven.be/marathon



DisABILITY Film Festival

Anders kijken naar beperking

Van 28 april tot 2 mei kan je naar het DisABILITY Filmfestival (DFF). Op het programma staan twaalf films waarin personen met een handicap de hoofdrol spelen. Geen zielenpoten of superhelden, wel gewone mensen met dromen en talenten. ‘We willen het publiek op een andere manier laten kijken naar mensen met een beperking.’

Pieter Verstraete van DFF (rechts op de foto): ‘Het thema van het filmfestival is ‘Ontkaderd’. Mensen met een beperking worden vaak op een bepaalde manier in beeld gebracht. Ofwel als iemand die veel zorg nodig heeft en met wie je medelijden moet hebben. Ofwel als een superheld die ondanks zijn beperking toch iets kan. Dat kader willen we openbreken: we tonen weliswaar personages met een beperking, maar het verhaal draait niet om hun handicap. Het gaat om gewone mensen die allerlei dingen kunnen, voelen en dromen.’

Kwinten Van Heden van DFF: ‘Zo gaat de Vlaamse film ‘Just Jools’ over een meisje met een beperking dat ervan droomt om te dansen op een podium. Maar ze durft niet, omdat ze het gevoel heeft dat mensen alleen zien wat ze niet kan. Met de hulp van een choreograaf leert ze de bliken van anderen los te laten, en zonder schaamte te dansen.’

Pieter: ‘Ook heel knap is ‘Everywhere’. Het is een Australische documentaire over een filmploeg van jonge mensen met een handicap, die verslag doen van de World Transplant Games van 2023. Van interviews

tot camera en montage: ze doen het allemaal zelf. En ‘Paralestine’ is mijn favoriet. Die gaat over mensen met een beperking in de Gaza-strook. Hard en hoopvol tegelijk.’

Kwinten: ‘Op vrijdag 1 mei organiseren we een kortfilmcompetitie. We tonen zes kortfilms met een acteur, regisseur of producent met een beperking. Eerst kiest de jury een favoriet, en dan het publiek. Niet makkelijk, want het zijn stuk voor stuk pareltjes! Extra leuk: van heel wat films zijn de makers of een acteur aanwezig. Een beetje glitter en glamour – dat hoort bij een filmfestival hè *(licht)*.’

DFF praktisch

- Di 28/04 – za 02/05
- In de Bib Leuven Tweebronnen en Cinema ZED – Vesalius
- Tickets: kies zelf of je € 5, 10, 15 of 25 betaalt.
- De filmzalen zijn toegankelijk met een rolstoel.
- Alle films zijn Nederlands ondertiteld, sommige films hebben audiodescriptie.
- Een tolk Vlaamse Gebarentaal, vervoer of ondersteuning nodig? Laat het weten als je je ticket koopt.

📍 www.disabilityfilmfestival.be

win



De hoeveelste editie van CIRKL is het dit jaar?

Bezorg je antwoord **vóór 15 april** via www.leuven.be/win en maak kans op een duoticket voor de circusvoorstelling 'Tout va Hyper Bien' op vrijdag 8 mei om 20 uur op de Philippsite. Meer info: www.cirklcircus.be

De Oude Markt van Leuven is 174 meter lang. Katrien V. en Roland C. wisten dat en winnen ILUVLeuven-tickets.



Kantineplein

Heverlee

Lange tijd was dit plein een stuk van de Jules Vandenbemptlaan, maar sinds 1982 is het genoemd naar 'De Oude Kantien'. Die hoeve uit de 17e eeuw was oorspronkelijk een afspanning van het kasteel van Arenberg: een herberg waar het personeel en de paarden van kasteelgasten 's nachts onderdak vonden. Vanaf de 18e eeuw waren er *cantinières* aan het werk: vrouwen die water brachten naar de Franse legers die onze streek bezetten – vandaar waarschijnlijk de naam. En vandaag staat de hoeve er nog. Je kan er terecht om een hapje te eten.

Leuven telt meer dan duizend straten. Elke maand gaan we in het Stadsarchief op zoek naar het verhaal achter een straatnaam.

Colofon

Verantwoordelijke uitgever:
Mohamed Ridouani,
burgemeester, Professor
Van Overstraetenplein 1,
3000 Leuven • Fotografie:
Alamire Foundation, Jan Crab,
JostijnLigtvoetFotografie,
Jan Pollers, Rob Stevens,
Malou Van den Heuvel, Lukas
Wolfs • LVN is gedrukt met
milieuvriendelijke inkt op papier
uit duurzaam beheerde bossen.

Contact: info@leuven.be of
016 27 27 27



Van 17 tot 19 april kan je gaan kijken naar de **Sports Parkour League**, een Europese wedstrijd in Hal 5. Meer dan vijftig atleten lopen, springen, klimmen en stunten op en over obstakels. En er doet een Leuenaar mee, Daan Dewinter! Tickets koop je online: www.springstofparkour.com (foto: editie 2025).